



Een werknester van het Brugse familiebedrijf Slabbincq toont een kazuijfel met het millennium-logo van het Vaticaan. (Foto Luc Daelens)

Millennium-pastoor met Brugse kazuifels

BRUGGE - Het Brugse textielbedrijf Slabbincq heeft een zeer exclusief contract met het Vaticaan. Alle kazuifels, stola's, altaardoeken en wandtapijten met het officiële millennium-logo mogen alleen door dit familiebedrijf worden gemaakt. "Het contract is begin februari getekend. We hebben er een jaar lang over onderhandeld", legt Marc Slabbincq uit. "Waarom zo lang? Wel, het Vaticaan wil kwaliteit, hé. Van elk artikel dat wij willen lanceren, moet er eerst een prototype naar de commissie die verantwoordelijk is voor het millennium-feest. En ze zijn er heel streng op de kwaliteit hoor."

Liliana Casagrande

Of de paus de eeuwwisseling gehuld in een Vlaams gewaad zal vieren, weet Marc Slabbincq niet. "Daar beslist zijn protocolchef over."

Slabbincq heeft naar eigen zeggen uitstekende relaties met het Vaticaan. Zal ook wel, want de paus himself wordt geregeld op z'n Slabbincqs gesignaleerd. "Hij krijgt vaak een stola of zo aangeboden door een vereniging die naar Rome reist. Die vragen ons naar een geschikt cadeau en dan stellen wij iets voor. Achteraf zie je hem ermee op tv verschijnen", zegt Marc Slabbincq.

In één van de catalogi speelt de paus overigens model. Hij draagt een wit-gele Slabbincq-kazuijfel. Prijs - zonder het geborduurde kruis - iets minder dan 10.000 frank. Eén van de goedkope versies, want in Brugge hebben ze ook dure stuks in huis. Voorsommige kazuifels tel je 70.000 tot 80.000 frank neer. "Die worden gekocht om een jubileum te vieren."

Mijter

Als de paus in het land is, worden de Slabbincqs ook opgetrommeld. "De laatste keer dat hij hier was, hadden we een mijter voor hem genaaid", zegt huisonwperper Dirk Slabbincq. "Die bleek één centimeter te groot. Maar dat was niet onze schuld. We hadden de pauselijke maten gekregen van zijn ceremoniemeester. Die beweerde dat hij krek dezelfde hoofdmatrek had als de paus. Maar dat klopte niet. Dus ben ik naar de nuntiatuur gereden. En ik kan je verzekeren, je geraakt daar zomaar niet binnen." Het is Dirk Slabbincq toch gelukt en hij heeft eigenhandig een stukje leder in de mijter genaaid.

Van Dirk mogen we zelfs de ontrek van het pauselijk hoofd weten, maar Marc vindt niet dat je dit soort gegevens rondstrooit. "Oh, maar soms vraag je je af hoe men die maten neemt, hé", zegt Dirk. "Ik heb net nog een telefoontje uit Amerika gekregen. Een mijter bleek er 6 cm te groot uitgevallen. Hoe kan dat nu? Guido Gezelle had de grootste kop

van Vlaanderen. En die mat maar 63 cm."

De Slabbincq-mijters blijken bij pastoors nogal aan te staan. "Als er hier een groep pastoors binnenkomt, dan beginnen ze gegarandeerd met mijters passen. Trekken ze foto's van. Jja, dat's ongeveer de enige plek waar zo iets kan, hé."

Viscose

Behalve mijters kunnen pastoors nu ook naar hartelust kazuifels aantrekken met het jaar 2000-logo. De kazuijfel die nu

in de toonzaal hangt, is van pure viscose en kost iets minder dan 15.000 frank. "Deze is met de machine gebordurd. Maar we hebben ook eenje met de hand genaaid", licht Marc Slabbincq toe.

De gewaden worden - net als de rest van kazuifels en paramenten in de aanpalende fabriek geproduceerd. "We zijn een van de weinige textielbedrijven die de hele productie nog in het land houden. Zelfs de stoffen komen van hier. Die worden - aan de hand van de ontwerpen van Dirk - speciaal voor ons geweven."

Slabbincq hoopt van de speciale millennium-gewaden zo'n 2.000 tot 3.000 stuks te verkopen. "Misschien worden het er wel meer. Jja, dit is een kleine branche hé. Van die

kleine liturgische koeke heeft Slabbincq anders wel een groot deel. Winkels in Rome, Frankrijk en Duitsland, partners in Engeland. En zo'n 100 verkooppunten in de VS.

Concurrentie

Of Slabbincq nog concurrentie heeft? "Ja, gelukkig maar. De winkel in Rome heeft geen hogere omzet dan die van Brugge. We huizen daar in dezelfde straat als de concurrentie. Nu, wij hebben onze eigen stijl. Een pastoor kan tussen een hoop kazuifels zo een Slabbincq plukken." De Slabbincqs worden dan ook graag als concurrentiers aanzien. Hoe lang een pastoor met één van hun kle dingstukken doet? "Veel te lang", vindt Marc Slabbincq.

Behalve liturgische spullen, verkoopt Slabbincq ook insignes. In een apart zaaltje weliswaar. Zo hoeven de motards die een logo voor hun clubje bestellen, de pashokjes niet te delen met pastoors.

Slabbincq is intussen ook al druk doende in cyberspace. Je kan de Slabbincqs nu ook via het internet bestellen. Zoon Mathias meldt dat er ene father Sherlock Holmes net iets heeft besteld. "En hij heeft er meer dan eens bijgeschreven dat hij echt zo heet."



Een vrouw borduurt met zorg versieringen op een kazuijfel.

(Foto Luc Daelens)